

INDSIGT

Der er kæmpestor forskel på fattig og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden.



HENNA-FARVER PÅ HÆNDERNE VED FORBRYLLELPET. Kvindene bruger henna-farver på hænder og fødder.



INDRETNING. Da butikken skulle indrettes, måtte vi tæve hul i muren, og murbrøkerne blev bragt væk på denne vogn.

MIT PRIVATE PROJEKT MAROKKO

Viborgenser hjælp fattig marokkansk familie og fik til gengæld store oplevelser med i bagagen hjem.

AF Anny Helmgaard,
advokat, Viborg

VIBORG: Sidste år bragte jeg min familie på et berøgt viltgængersæde med bakkelsøen. I år valgte jeg en anderledes ferie. Gæfti en måned har jeg tilbragt hos en muslimsk familie i Marokko. Det startede med en ferie tur i julen til den marokkanske by Fes. Jeg blev så godt modtaget. Alle var så venlige og specielt børnene i det lykkelige, jeg boede, var utroligt interesserede i at læse mig et hænde.

Hver dag, når jeg gik ud på gaden led det «Amin», og de kom stormende for at give mig et kys. Der var både fattige og rige og

klasserfamilier, som inviterede mig hjem. Det var så god en oplevelse, at jeg tog en uge mere i ferievar, og her startede jeg mit projekt. Jeg besluttede mig for, at jeg ville hjælpe min familie til at leve en bedre økonomisk, men også hjælpe folk i byen til at få de ting, de mangler.

Jeg gik på auktioner, købte ind på nettet, gik i genbrugsbutikker og til Sgdslopjerne og fik samlet en varogvognfuld gode genstande. Min arbejdsgiver, Viborg Handelskole, forærede mig en del kasserne og computere, jeg investerede i en varogvogn, en stor Mercedes Sprinter, og så startede projektet.

Jeg fik hjælp fra en marokkansk, som ville hjælpe mig med at køre bilen til Fes. I løbet af to-tre dage nåede vi målet. Vi gik nu i gang med så særlige varer og ideer på forsvaret til meget billige pri-



KVARTERETS DRØM HVITEREN PÅ TE. Jeg fik arbejde mange timer sammen med dem, spærmed mig så de en anden vogn, som de var meget tilføjede af. Ser. Konerne kom stormende til og købte vores kuller, men endte med at købe dem. I løbet af en måned fik jeg tjent nok til, at jeg kunne indrette vores butik. Der skulle indrettes i to etage, lavet en port, bagges gulv og maltes. I starten var mit mål at sælge be-

desluttede mig for at male bilen. Den blev som rigt og jeg besluttede mig for selv at køre bilen hjem til Danmark. Det tog mig tre dage at køre de 3500 km fra Sydspanien til Viborg.

Hvorfor Projekt Marokko?

Efter at den rase, der har været omkring Danmark, er det ikke ubehageligt for danskere at rejse i muslimske lande. Jeg blev derfor overrasket over, hvor godt jeg blev modtaget. Jeg gjorde et godt indtryk på folk, så de fik det og faktisk, at vi også kan være ganske gode mennesker. Det ville jeg gerne bryde mig af. Jeg ville på denne måde måske kunne skabe en bro mellem os og den muslimske verden.

En af de første dage hørte jeg, der var tryk på i gaden. Det hørte man på en masse kvinder og drenge og drenge. Der skulle holdes møder og taler. Der skulle holdes møder og taler. Der skulle holdes møder og taler. Der skulle holdes møder og taler.



vogn fyldt med gaver til den islæmiske.

Jeg gik, som enhver turist, usygerrig hen for at kigge. De fik ikke er vant til turister i dette område. Fordi de det interessant at vise mig deres traditioner, så jeg blev tvunget ind for at se, hvad denne pårørende omfattede.

Efter et par dage har jeg selv taget mig af. Min erfaring fra et andet land har mig meget. Kvindens jule og hvide og opfordrede mig til at danse – og det skulle endelig være med hof og lyd og musik.

De vilde, jo bedre, og jo mere opløst fik jeg. Efter tre timer gik vi alle i fik ned på pladsen for at modtage brudeparret. Bruden bliver løst og i en slags kurt og løst af fire mænd. Brudeparret rider på best med siden af. Til sidst ankom de til huset. Brudeparret, hvor mand og kvinde blev mødet af fire mænd.

Tilbage til bryllup. Jeg blev tvunget til at deltage i den efterfølgende dag efter og tog selvfølgelig med tilbage. Jeg skulle møde op kl. 15 til middag med kvinderne. Derover gik vi hen til et eftermiddagsmåltid, hvor vi igen, hvor kvinder, sad i tre timer og ventede på at brudeparret skulle komme.

Der var stribet musik, og alle ville danse med mig eller have foto sammen med mig. Min erfaring fra et andet land har mig meget. Kvindens jule og hvide og opfordrede mig til at danse – og det skulle endelig være med hof og lyd og musik.

De vilde, jo bedre, og jo mere opløst fik jeg. Efter tre timer gik vi alle i fik ned på pladsen for at modtage brudeparret. Bruden bliver løst og i en slags kurt og løst af fire mænd. Brudeparret rider på best med siden af. Til sidst ankom de til huset. Brudeparret, hvor mand og kvinde blev mødet af fire mænd.

De bliver placeret på en dekoreret spise, hvor folk fotografere og hylder dem. Min familie er en muslimsk familie, som lever efter de muslimske normer. Alle kvinder bærer tørklæde, når de går uden for døren. Hjemme må de gerne gå uden. Dog kan hvis de er i direkte familie. De svigerinder, som kommer i huset bærer tørklæde hele tiden, da andre end deres fædre og brødre ikke må se dem uden.

En rigtig muslimsk kvinde må ikke gå i almindelig tøj, når hun er sammen med andre mænd. Hun skal være tilkædet, hvis hun er gift. At gifte, muslimske kvinder er tilkædet skilles, at de ikke må frise andre mænd. Nogle kvinder bærer burka ud, s.v.a. at hele ansigtet er dækket, men det er meget, meget få kvinder, man ser sådan. Kvinder må normalt heller ikke give hånd til mænd, de ikke kender. Muslimer må ikke drikke og ryge. Det er derfor meget svært at finde sto-

der, hvor man kan nyde alkohol. Der er Fes, som turistene, der må drikke alkohol på turistbarne og restauranter, hvis altså det er muligt at købe af og spiritus. Det er kun ganske få supermarkeder, der sælger alkohol. Og når man endelig kan købe en øl, så er det 20 cl, og til en høj pris. Claretter drikkes kun i små mængder. Jeg nogen stude har oplevet. Der er flere kvindelige mænd, der går rundt og sælger alverdens ting for at tjene til dagen og vejen.

Der er kasserne med frugt og fælg og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden. Trods stor fattigdom er byen Fes meget som danske julestæder i byen. Og heren betaler Fes og Hassan har sin palads i byen og hele byen fra indkøbet til Fes og til paladset er rigt udstyret med lyskugler.

Der er Fes, som turistene, der må drikke alkohol på turistbarne og restauranter, hvis altså det er muligt at købe af og spiritus. Det er kun ganske få supermarkeder, der sælger alkohol. Og når man endelig kan købe en øl, så er det 20 cl, og til en høj pris. Claretter drikkes kun i små mængder. Jeg nogen stude har oplevet. Der er flere kvindelige mænd, der går rundt og sælger alverdens ting for at tjene til dagen og vejen.

Der er kasserne med frugt og fælg og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden. Trods stor fattigdom er byen Fes meget som danske julestæder i byen. Og heren betaler Fes og Hassan har sin palads i byen og hele byen fra indkøbet til Fes og til paladset er rigt udstyret med lyskugler.

Hverdagen hos en marokkansk familie. Der spises to måltider om dagen. I min familie får vi som regel kød to gange om dagen. Vi spiser rundt på sofaerne omkring sofabelset, og en stor tallerken plades med mælk på bordet. Alle spiser af samme bål og med fingrene. Man spiser brød til alt og brødet bruges til at samle væden og frugt. Man bryder tre fingre til at holde om brødet med.

De fleste kvindelige har påklædt og bærer brød til alt og brødet bruges til at samle væden og frugt. Man bryder tre fingre til at holde om brødet med.

Der er Fes, som turistene, der må drikke alkohol på turistbarne og restauranter, hvis altså det er muligt at købe af og spiritus. Det er kun ganske få supermarkeder, der sælger alkohol. Og når man endelig kan købe en øl, så er det 20 cl, og til en høj pris. Claretter drikkes kun i små mængder. Jeg nogen stude har oplevet. Der er flere kvindelige mænd, der går rundt og sælger alverdens ting for at tjene til dagen og vejen.

Der er kasserne med frugt og fælg og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden. Trods stor fattigdom er byen Fes meget som danske julestæder i byen. Og heren betaler Fes og Hassan har sin palads i byen og hele byen fra indkøbet til Fes og til paladset er rigt udstyret med lyskugler.

ANDERLEDES. Jeg står sammen med Soufira, kvindens søster, en af de moderne marokkanske kvinder. Jeg har altid været anderledes, og jeg føler mig blive siget her.

Hverdagen hos en marokkansk familie. Der spises to måltider om dagen. I min familie får vi som regel kød to gange om dagen. Vi spiser rundt på sofaerne omkring sofabelset, og en stor tallerken plades med mælk på bordet. Alle spiser af samme bål og med fingrene. Man spiser brød til alt og brødet bruges til at samle væden og frugt. Man bryder tre fingre til at holde om brødet med.

De fleste kvindelige har påklædt og bærer brød til alt og brødet bruges til at samle væden og frugt. Man bryder tre fingre til at holde om brødet med.

Der er Fes, som turistene, der må drikke alkohol på turistbarne og restauranter, hvis altså det er muligt at købe af og spiritus. Det er kun ganske få supermarkeder, der sælger alkohol. Og når man endelig kan købe en øl, så er det 20 cl, og til en høj pris. Claretter drikkes kun i små mængder. Jeg nogen stude har oplevet. Der er flere kvindelige mænd, der går rundt og sælger alverdens ting for at tjene til dagen og vejen.

Der er kasserne med frugt og fælg og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden. Trods stor fattigdom er byen Fes meget som danske julestæder i byen. Og heren betaler Fes og Hassan har sin palads i byen og hele byen fra indkøbet til Fes og til paladset er rigt udstyret med lyskugler.

Der er Fes, som turistene, der må drikke alkohol på turistbarne og restauranter, hvis altså det er muligt at købe af og spiritus. Det er kun ganske få supermarkeder, der sælger alkohol. Og når man endelig kan købe en øl, så er det 20 cl, og til en høj pris. Claretter drikkes kun i små mængder. Jeg nogen stude har oplevet. Der er flere kvindelige mænd, der går rundt og sælger alverdens ting for at tjene til dagen og vejen.

Der er kasserne med frugt og fælg og rig. Man ser folk køre rundt i de sidste nye Mercedes, mens gadesælgerne kommer trækkelige med deres æsler eller faldedejerdige vogne. Og selvfølgelig er der mange tiggere på gaden. Trods stor fattigdom er byen Fes meget som danske julestæder i byen. Og heren betaler Fes og Hassan har sin palads i byen og hele byen fra indkøbet til Fes og til paladset er rigt udstyret med lyskugler.